

יקיר קרית אונו



הרב שלום יצחק-הלוי

כבן פ"ו שנים, עד מאה ועשרים. בן למשפחת רבנים נודעים בצנעא שבתימן. משחר נעוריו התבלט בשאיפותיו לגדול באהלה של תורה. בצד עבודתו במפעל המשפחתי לעיבוד קלף לסת"ם, היה יוצק מים על ידיהם של תלמידי חכמים ומרבה ללמוד מפיהם תורה לשמה. מאז ועד היום הריהו שוקד על לימוד עצמי והוא נאה דורש בדברי חכמים ופילוסופים מאביי ורבא ועד רמח"ל וקאנט והוגו ברגמן.

ב-1949 עלה "על כנפי נשרים" ארצה עם משפחתו הגדולה, וכעבור זמן קצר התיישב בקרית אונו והחל באהבה לעשות בכל עבודה קשה, בחומר ובלבנים. וותיקי המקום זוכרים אותו יוצא ל"עבודות דחק" בסיקול אבנים, בסלילת כבישים ובעבודות ציבוריות שונות.

עקב תנאי המצוקה החברתיים והרוחניים שאליהם נקלעו העולים החדשים, מצא את עצמו נדרש לעמוד בראש הקהילה. ב-1952 החל לשמש במועצה הדתית, כרב במקום, ולאחר זמן כרב חבר לשכת הרבנות המקומית. כך החל לצקת דפוסי הנהגה לחיי קהילה ברוח היהדות ובעידן ההתחדשות הלאומית, להמשיך במורשת אבות מימים ימימה, ולנהל חיים פעילים ופוריים, הודות לתמיכתה של רעייתו יהודית ז"ל.

הוא טיפל בצורכי קהילתו לפרטיהם במסירות והקדיש את זמנו לצבור. קבע לבני קהילתו עתים לתורה, למחשבת היהודית ולמוסר. הנהיג שיעורים בתורה, במשנה ובגמרא ובפוסקים בשעות היום ובערבים, וכן הוא נותן שיעורים בשבתות ובמועדים. הוא מקיים כולל לגימלאים, שבו הוא מלמד גמרא ופוסקים בכל יום.

בכל עניין שבהתלבטות עצותיו של הרב מתקבלות בשמחה ומוגשמות הלכה למעשה. כן משמש הרב לקהילתו גם כמוהל, מסדר קידושין ומורה, והכל – שלא על מנת לקבל פרס.

יקיר קרית אוננו



הרב חיים ימיני

כבן צ"ב שנים, עד מאה ועשרים. יליד צנעא שבתימן (תרנ"ח-1898). עוד בנעוריו בתימן נתגלה כעוסק עם הציבור, שפעל למען טובת הקהילה ורווחתה. עלה ארצה ב-1949 בעליית "מרבד הקסמים". ב-1951 הגיע עם אשתו, בנו ונכדיו למעברת כפר אוננו. תחילה גרו באוהל ומן האוהל - לצריף-עץ וב-1954 עבר לביתו הנוכחי.

כאן החל ללמד בבית-הספר הממלכתי-דתי ובה בעת אסף את ילדי המעברה ויסד למענם תלמוד-תורה בניהולו ובהוראתו.

יחד עם בניו הירבה לעשות למען חינוך המבוגרים, והוציא מכיסו לקניית ספרי לימוד ועזרי הוראה. הגדיל לפעול למען הציבור, בהתנדבות, והרים תרומה נכבדה לגיבוש קהילת יוצאי תימן במקום. היה לפה ולשליח-ציבור לאנשים רבים שנקלעו למצוקה. בראש מעייניו עמדה תמיד ההיענות לזולת וזאת בתמיכתה של רעייתו הרבנית שושנה, ז"ל

הקים וטיפח קופות צדקה לגמילות חסדים ומתן בסתר ופתח את לבו וידו בקיום מצוות מעות לעניים בערבי חגים. נחלץ להקמת מקווה והתייצב בראש המאבק למען קיומו של בית-הספר הממלכתי-דתי.

העמיד משפחה ענפה ומבורכת, החיה ברובה בקרית אוננו, וזכה לראות בני נינים. כן ירבו.

יקיר קרית אונו



הרב שמעון יחזקאל פרנקל-תאומים

נולד בראשית מלחמת העולם הראשונה (1914). בן למשפחת רבנים מדורי-דורות, מהעיר קראקוב שבפולין, שם החל לשמש ברבנות לצד אביו.

בשנות מלחמת העולם השנייה נדד כפליט ברחבי רוסיה ובסיביר. ב-1950 עלה עם משפחתו ארצה, התיישב בכפר אונו ונבחר לכהן כרב המקום וכראש המועצה הדתית.

פעל בהתמדה להקמתם ולהפעלתם של שירותי דת, בתי כנסיות ומקוואות, והנהיג שיעורי תורה לצעירים ולבוגרים. רוב הבנים והבנות בקרית אונו זכו לחופה וקידושין בעריכתו. הקים עמותה בשם "מרכז רוחני אונו", שמטרתה – הפצת תורה ברבים; ובה פעילים גם בנו ישעיהו (ר"מ בבני-ברק) וחתנו י"ד פייגנבלט (הרב האזורי לרמת-אפעל).

אשתו הרבנית נטלה על עצמה שנים רבות להדריך את הכלות לקראת נישואיהן. לפני שנים אחדות החלה לשמש בתפקיד זה בתו של הרב.