

מיכל 37, תיק 3, מעטפה 15, סקירה

15

ארכיון קריית אונו	
מיכל 37	תיק 3
מעטפה 15	
רשם:	_____
יחידה:	_____
תאריך:	_____

1965 תלמידי תלמוד תורה

ב-23 במרץ 1936 התאחדה זיכרון משה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 לרבות שמואל ורבי. הלנים שנת האחרונה והסכם הלני. שם הלנים תלמידי  
 באיגוד זה; כפי אשר הלני תלמידי תורה כפי הלנים תלמידי תורה  
 ב-18 במרץ 1937 התאחדה זיכרון משה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 של התורה שנת 1937 והתלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 ב-18 במרץ 1937 התאחדה זיכרון משה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 עם התלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 ינואר 1940 נסע 38 התלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 בתלמידי תורה 1948-9 תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 שנת 1950 תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 ב-23 במרץ 1950 תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 נסע תלמידי תורה 200 תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 ב-14 במרץ 1951 תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 ושימי תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 התלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה

כ"ק מנה היסט — נכס — תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 ז"ל מנה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה

זמנית תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה

לפי כתוב  
 (א) תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה תלמידי תורה  
 תלמידי תורה  
 3. 11. 1965

קרית - אונר  
קצור תולדות המקום

בדצמבר 1936 התארגנה ביוזמת המרכז החקלאי קבוצת חברים שנקשר להקים לעצמם שכונה חקלאית. השנים שנות המאורעות והספר הלבן. שני הישובים הבודדים באיזור זה כפר-אז"ר ותל לטויבסקי, היו מוקפים כפרים ערביים והמוסדות הלאומיים רצו לאכלס בהקדם האפשרי את הסביבה.

בראשית 1937 התקימה אסיפה כללית של החברים בבני-ברק והחליטו לגשת לפעולה. בעית הכישת קרקע ובעיות אחרות עכבו את הפעולה ורק בשנת 1939 התחילו להקים 38 יחידות דיור ראשונות.

עם התחלת הבניה פרצה מלחמת העולם השניה ועוד תקלות חדשות. בראשית ינואר 1940 בכנסו 38 המשפחות לבתיהן. מאז ועד 1948 לא היה גידול ביכר. בשנים 1948-9 בוספו לישוב כ-200 משפחות בשכונת גבעת ברכה ועמידר. בשנת 1950 חל המפנה הגדול, חברת רסקו התחילה לבצע תכנית גדולה בצפון של הישוב. הרשות המקומית יחד עם ארגון חיילים משוחררים "יש" בגשו להקמת 200 בתים בדרומו של הישוב ובמרכזו.

בשנת 1951 קלט הישוב הקטן מעברה גדולה של 800 משפחות עולי בבל בשנת 1950 התמזגו הישובים כפר-אונר וגבעת-ברכה והוחלט לקרוא לישוב המאוחד קרית - אונר ע"ש "אונר" התבנית הסמוכה. בשנת 1952 פורקו האוהלים במעברה ושוכניהם בכנסו לצריפונים וגרו בה עד שנת 1959, אז עברו ששכונים החדשים. החל מסוף שנת 1954 יש לישוב מעמד של מועצה מקומית.

כיום מונה הישוב \_\_\_\_\_ בפש \_\_\_\_\_ בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים \_\_\_\_\_  
תלמיד. בני"ס תיכון \_\_\_\_\_ תלמיד בקונסרבטוריון \_\_\_\_\_  
במועדון הטכני \_\_\_\_\_ תלמידים.

מבחינת בניין ערים מחולק הישוב לאזורים דלהלן: האזור הצפוני-בתיים משותפים. המרכזי-וילות הדרומי- בתים רבי קומות.